

In memoriam

Kees Vos, een bevlogen ooievaardersman

1934 - 2024

Kees stond aan de wieg van Stork, als één van de oprichters. In de begintijd is Kees bestuurslid geweest. Zijn betekenis voor de ooievaar reikt echter veel verder.

In de jaren '70 werd Kees projectleider van het herintroductieproject voor de witte ooievaar. Onder zijn leiding werd het ooievaardersproject uitgerold over Nederland. Er werden 12 ooievaardersbuitenstations geopend. Het eerste was op Kees zijn eigen erf in Herwijnen aan de Schoutensteeg in 1979. Zo ontfermde hij zich over de ooievaar, langeafstandsvlieger bij uitstek.

Kees was zelf ook een langeafstandsvlieger. Menig passagier is door Kees veilig naar andere continenten gevlogen met de enorme Boeing 747, waar hij gezagvoerder op was. Ook na zijn werkzame leven bleef hij vliegen. Hij werd piloot op de historische DC-3 van de Dutch Dakota Association.

Kees is lang het gezicht geweest van Ooievaardersstation Herwijnen. Toen het ooievaardersstation binnen Herwijnen een stukje werd verplaatst en niet meer op het erf van Kees was, ging hij het iets kalmer aan doen. Hij bleef echter tot het laatst actief betrokken. Kees is 13 juli 2024 overleden.

Dag Kees, dank voor je betrokkenheid bij de ooievaarders en de mensen er omheen.

Dank voor je kennis, voor je vriendschap, voor alles wat je voor de ooievaar hebt betekend.

Kees als ooievaardersringer, 21 mei 2011

