

Webloghouders stellen zich voor



De achternaam STORK	3 maart
Arda van der Lee	4 maart
Caroline Walta	5 maart
Wim van Nee	6 maart
Leo Daanen	8 maart
Annemieke Enters	13 maart

De achternaam STORK

3 maart, Arda van der Lee

Het is u vast opgevallen dat de webloghouders dezelfde 'achternaam' hebben. Wat betekent STORK? Ten eerste is het de Engelse naam voor de ooievaar. Maar STORK is ook een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. Alle webloghouders van de ooievaar zijn dus van die vrijwilligers.

Het is met de ooievaar lange tijd niet goed gegaan, met het dieptepunt in de jaren zestig. Om de ooievaar weer te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds die tijd flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Met succes: het aantal broedparen neemt toe, er worden steeds meer jongen geboren en de broedgebieden breiden zich uit. Vogelbescherming Nederland richt zich nu vooral op herstel en behoud van de leefgebieden van de ooievaar. STORK zorgt voor het ringen en tellen van nesten en vogels, zomer en winter. En nog veel meer, kijkt u maar eens op de website www.ooievaars.eu

Komende weken kunt u nader kennismaken met ons: om de beurt vertellen wij wat meer over onszelf en natuurlijk vooral waarom wij STORK-vrijwilliger zijn.

terug naar boven

Arda van der Lee

4 maart

Zoals gisteren beloofd, vertellen de webloghouders van de ooievaar de komende weken wat meer over zichzelf. Aan mij de eer om daarmee te beginnen.

Mijn liefde voor vogels heb ik al sinds mijn jeugd, het wonen in Ankeveen toen en nu heeft daar zeker aan bijgedragen. Deze interesse voor de natuur heeft er toe geleid dat ik biologie ben gaan studeren. Tijdens mijn studie heb ik o.a. een onderzoek gedaan naar zangvogels op Schiermonnikoog. Ik heb in die tijd heel wat vogels tijdens het ringen in handen gehad. Na ruim 30 jaar onderwijs (biologie op

een middelbare school) werk ik nu bij Landschapsbeheer Flevoland. Voor mij een ideale combinatie van opleiding en interesse.

Daarnaast ben ik als vrijwilliger op allerlei gebied actief. Vooral op het terrein van de natuur en met name vogels. Ik ben actief bij de lokale vogelwerkgroep en bestuurslid van het Vogelhospitaal Naarden. Via via werd ik gevraagd voor het bestuur van STORK. Inmiddels heb ik ook een ringvergunning voor jonge ooievaars. Al weer heel wat jaren schrijf ik namens STORK met veel plezier meerdere dagen per week een verhaaltje voor Beleef de Lente.

P.S. Op de 2e foto ziet u drie webloghouders van STORK, herkent u ons?



[terug naar boven](#)

Caroline Walta

5 maart

Als u naar onze achternamen kijkt, lijkt het of de weblogschrijvers familie zijn. In de vogelwereld zijn we dat zeker, als vrijwilliger bij STORK (Stichting Ooievaars Research & Knowhow). We zullen ons in een weblog even verder voorstellen. Hiermee willen we laten zien dat iedereen een beschermer van vogels en hun leefgebied kan zijn. Welkom in de vogelwereld!

Naam: Caroline Walta | **Leeftijd:** 45 jaar | **Regio:** Den Haag
Beroep: directiesecretaresse bij een groot bedrijf

Wat heb je met de ooievaar?

Al vanaf mijn kinderjaren kijk ik naar vogels. Ik weet niet hoe dat is ontstaan. Wel weet ik nog dat mijn moeder mij op weg naar en van school vaak ergens uit een struik moest plukken. Dan was ik weer een vogeltje achterna gegaan... Het liefst struinde ik de hele dag buiten met mijn



verrekijker en vogelboek: gewoon in de straat, het park of bij de kinderboerderij. Het wapen van Den Haag is de ooievaar, maar omdat de soort in mijn jeugd nagenoeg was uitgestorven, moest ik voor het zien van een levend exemplaar naar de dierentuin in Wassenaar. Voor mijn tiende verjaardag wilde ik naar Ooievaarsdorp 'Het Liesvelt' en dat was natuurlijk het mooiste cadeau.

Hoe ben je bij STORK terecht gekomen?

Via de Haagse Vogelbescherming en het inventariseren van de nesten, leerde ik in 2011 de enthousiaste mensen van STORK kennen. Ik heb een paar keer bij evenementen geholpen achter de informatiekraam en een kijkje genomen bij het ringen. Toen realiseerde ik me dat we eigenlijk heel weinig weten van de ooievaarspopulatie in Den Haag: hoe is de overleving van de vogels en waar trekken de jongen naar toe? Zo is het Haagse ooievaarsringproject geboren en inmiddels ben ik ook gecertificeerd ringer. De meeste nesten liggen hoog, op een gebouw en in de bebouwde kom, net als het Beleef de Lente-nest in Gennep.

Heb je een leuke tip om ooievaars te zien?

Aan de rand van de stad staat in Voorburg een ooievaarspaal bij Molen de Vlieger/Stadskinderboerderij Essesteijn. Het is een mooi groen gebiedje van waaruit je het nest en de jongen goed kunt zien. Verder broeden ooievaars op de hoge flats in Den Haag Bezuidenhout, maar liefst drie op een rij en een vierde nest is in aanbouw. Ik geef regelmatig excursies en iedereen kan dan het wel en wee op het nest door de telescoop bewonderen. Verder zijn er genoeg anekdotes te vertellen. Zegt u maar stop, want - u heeft het al gemerkt - over de ooievaar raak ik nooit uitgepraat.

terug naar boven

Wim van Nee

6 maart

Begin jaren 70...

Ik was een jaar of twaalf toen ik langs de IJssel mijn eerste wilde ooievaar zag. Hij vloog over de steenfabriek van Windesheim, het dorp van mijn vader. Best bijzonder, want ooievaars waren zo goed als verdwenen uit ons land. Een jaar of tien later bij mij in de straat in Zwolle. Er liepen twee ooievaars, er werd een nest geplaatst en er was opeens een broedgeval vlakbij huis.

Eind jaren tachtig ...

Inmiddels was ik, samen met Annemieke, verhuisd naar Alphen aan de Rijn. Daar was een ooievaarsstation en via een collega rolde ik het bestuur in. Voor ik het in de gaten had, stond vanaf dat moment mijn leven in het teken van ooievaars. Annemieke en ik werden allebei ringer en in het ringseizoen trokken we door heel Nederland om jonge ooievaars te ringen. Ooievaars waren toen voornamelijk in en bij ooievaarsstations te vinden.

Tot 2008 ...

Tot nu toe had Vogelbescherming Nederland het ooievaarsproject aangestuurd. Dat werd gedaan door de ooievaarscommissie, waar Annemieke en ik ook zitting in hadden. Het veldwerk is altijd

gedaan door vrijwilligers, ook de ooievaarsstations zijn en waren zelfstandige werkgroepen of stichtingen.

Vanaf 2009...

Vogelbescherming vond het tijd worden om het herintroductieproject af te sluiten. De ooievaar was terug en de doelstelling behaald. Maar er moest wel een oplossing komen voor het inventariseer- en ringwerk, want het zou zonde zijn om veertig jaar ringen en informatie verzamelen zomaar te stoppen. Om dit voort te kunnen zetten hebben we met een aantal ooievaarsliefhebbers vanuit het ooievaarsproject, op 1 januari 2009, STORK opgericht. Van de oprichters zitten Dick Jonkers, Annemieke en ondergetekende nog steeds in het STORK-bestuur.

Vandaag...

Ik woon, samen met Annemieke, in Amsterdamscheveld, een klein maar fijn buurtschap op de grens van Erica en Schoonebeek. In het dagelijks leven ben ik groepsleerkracht aan een basisschool met geweldige kinderen in het Drentse Nieuw-Amsterdam. Na een schooldag even de tuin in, genieten van alles wat er groeit en fluit en als het even kan fotograferen.



En natuurlijk even kijken hoe het gaat met onze hoofdrolspelers op het nest in Gennepe en weblogs schrijven. Voor mij is ooievaarsseizoen 28 begonnen.

terug naar boven

Leo Daanen

8 maart

Beste Beleef de Lente bezoekers. Arda, Caroline en Wim zijn mij al voorgegaan en vandaag is het dan mijn beurt om mezelf aan jullie voor te stellen.

Naam: Leo Daanen / **Leeftijd:** 59 jaar / **Regio:** Brabant en Limburg / **Beroep:** Huisman

Wat heb jij met ooievaars ...

Al van kinds af aan spaarde ik (oude) vogeleieren, deze blies ik uit en reeg ze aan een koord. Boven mijn bed hing dan ook een hele verzameling, van heel veel soorten. Zo leerde ik alle vogels in mijn omgeving kennen en via cursussen en CD's leerden ik de zang van vogels te herkennen. Vandaar dat wij nu ook soms gebieden inventariseren op alle aanwezige soorten vogels.

Wat ik met ooievaars heb? Ik heb eigenlijk met alle vogels wat. Maar ik vind ooievaars zulke statige en leuke vogels. Tja, en als je eenmaal verliefd bent...!!

Hoe ben je hier bij betrokken geraakt ...

Via onze vogelwerkgroep (Vereniging vogelwacht "de Maasheggen") hebben we in mijn woonplaats

Beugen in 2007 twee ooievaarsnesten geplaatst.

Vanaf dat jaar is er elk jaar 1 bezet geweest. En sindsdien zijn we betrokken bij de ooievaar. Een heel fascinerende vogel, met ook soms wel wat ruwe kantjes.

Wat is je link met Stork ...

Mijn link met Stork is begonnen nadat wij de twee nesten in Beugen hadden geplaatst.

We kregen toen ook van de Gemeente Gennep het verzoek om het nest in Gennep te gaan beheren en te onderhouden. In het jaar daarop (2008) hebben wij Stork benaderd om de jongen in Gennep en Beugen te laten ringen.

Annemieke en Wim, ringers van Stork, kwamen de eerste (geringde) jongen van Gennep ringen en de link met Stork was geboren.

Een kleine 3 jaar later had ik mijn eigen ringvergunning voor ooievaars en nu ringen we ze al enkele jaren zelf in Brabant en Limburg.

Met regelmaat treffen wij Stork mensen elkaar, of hebben we onderling contact en dat is en blijft super leuk.

Vertel eens wat over jezelf

Ik ben al jaren voorzitter van onze werkgroep en dus ook ringer.

Wij hebben een groot aantal soorten kasten: voor steenuil, kerkuil, bosuil en torenvalk; en ook deze vogels ringen wij zelf. Net zoals de afgelopen jaren de jonge ooievaars in Gennep, Kerkrade, Breda, Megen, Linden, Beugen enz. enz.

Verder ringen we op verzoek en voor wetenschappelijk onderzoek ook nog jonge boerenzwaluwen en spreeuwen.

Al met al een heel leuke, natuurlijke en ontspannende bezigheid, die wij met liefde en zo goed mogelijk beoefenen.



Wel een heel verschil om een ooievaar van 3300 gram of een jonge boerenzwaluw van 12 gram in je handen te hebben, haha.

*Gezellig, ooievaars ringen in Gennep.
Hopelijk dit jaar weer zo!*

terug naar boven



Annemieke Enters

13 maart

Het is 1966, ik ben vier jaar en zit op kleuterschool de Hummelhof in Elburg. Naast de kleuterschool staat een ooievaarsnest, maar ik heb geen idee dat het dat is. Er zit geen ooievaar op en ooievaars zijn er bijna niet in Nederland.

Tijdens onze verhuizing vorig jaar vond ik mijn tekencahier van de eerste klas. In dit tekenschrift staat deze tekening, misschien weten jullie het nog van het BDL-seizoen van vorig jaar. Of ik ooit wel eens een ooievaar gezien had? Hooguit op een plaatje, denk ik.

Inmiddels is dat wel anders. Op veel plekken kun je weer ooievaars zien. Veel ervan heb ik in mijn handen gehad, ik ring al sinds 1990 jonge ooievaars. In de voorstelweblog van Wim hebben jullie daar al meer over kunnen lezen.

Jullie zullen mijn naam in deze weblogs niet zo vaak tegenkomen, ik schrijf voornamelijk voor beleefdelentejunior.nl. Ook daar heb ik mij voorgesteld, dus willen jullie nog iets meer over mij willen weten: Van harte welkom bij beleefdelentejunior!

Groetjes van Annemieke

PS Ook op het nest naast mijn oude kleuterschool wordt inmiddels alweer een aantal jaren gebroed.

terug naar boven

