

De gouden vogelman



Gouden Lepelaar-
winnaar Dick
Jonkers houdt
zich onder meer
bezig met
ganzenonderzoek.



foto: Hans Peeters

TEKST HANS PEETERS

Eind vorig jaar ontving Dick Jonkers (77) uit Blaricum de Gouden Lepelaar uit handen van Juun de Boer, lid van de Raad van Toezicht. De onderscheiding van Vogelbescherming Nederland wordt jaarlijks toegekend aan mensen die zich op bijzondere wijze inzetten voor de bescherming van vogels.

Tijdens het gesprek met Dick Jonkers schieten zijn ogen alle kanten uit. Geen enkele beweging in zijn tuin ontgaat hem en in een flits determineert hij: merel, appelvink of roodborst. "Het is aangeleerd gedrag", verontschuldigt hij zich. Ons gesprek lijdt er niet onder en behalve een uitmuntend vogelbeschermer blijkt Jonkers ook een vlot prater.

Vogelwerk-oeuvre

Jonkers ontving de Gouden Lepelaar niet voor een enkele beschermingsactiviteit, maar voor zijn hele vogel-oeuvre. Hij somt het zelf op: "Vanaf de oprichting actief lid van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, redactielid van Het Vogelaar, hoofdredacteur van Vrienden van Het Gooi, adviseur bij Vogelziekenhuis Naarden, reisleader bij Stichting Natuurreizen. Verder monitor ik broedvogels in de Eempolder en inventariseer ik jaarlijks ook altijd een ander gebied, bijvoorbeeld eiland Dode Hond. Op eiland Pampus werk ik mee aan ringonderzoek, net als aan het ganzen flappen (een

oude vangmethode, die nu toegepast wordt voor onderzoek) in Eemland."

Op de vraag of dit alles is, reageert hij: "Ik ben ook nog secretaris van Stichting Ooievaars Research & Know How (die hem voordroeg voor de onderscheiding -red.)." Dat is het dan?

"O ja, en samen met Rijkswaterstaat brengen we huiszwaluwkammen aan onder de Stichtse Brug. Eerder bevestigden we plankjes onder de meeste bruggen in de Eempolder voor boerenzwaluwen."

In zijn werkzame leven voerde hij allerlei taken uit voor het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, waar hij 35 jaar in dienst was. Wat is nu het leukste? "Het allermooiste blijven de vogels zelf. Er opuit gaan en ze observeren. Gewoon lekker bezig zijn. Het is fijn om dat met anderen te doen, elkaar te helpen en te stimuleren."

Dat laatste is Dick Jonkers wel toevertrouwd. Na alle jaren spat zijn enthousiasme er nog steeds van af. Hij is met recht een 'gouden vogelman' •